



## **-PERSBERICHT-**

### **Nieuwe melodieën op het carillon - per 22 oktober 2024**

Op dinsdag 22 oktober is de historische speeltrommel in de Nijkerkse toren weer verstoken. Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek arrangeerde vier nieuwe melodieën die zullen klinken tot april 2025.

Volgens traditie klinkt in Nijkerk op het hele uur altijd een geestelijk lied. Dit keer is gekozen voor een klassiek koorwerk: Verleih uns Frieden van Felix Mendelssohn Bartholdy. De tekst van dit lied is geschreven door Martin Luther.

Op 'kwart over' klinkt een lied van Henry Purcell: If music be the food of love.

Elk half uur klinkt een Ladino (sefardisch) slaaplied: Durme Durme. De tekst luidt 'Slaap kleine jongen, vrij van zorgen en van pijn.' Dit lied is uitgekozen door Simon Boas t.g.v. zijn afscheid als bestuurslid van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging.

Om 'kwart voor' speelt een fragment uit de Ganz Kleine Nachtmusik KV 648 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het was bekend dat deze compositie voor strijktrio, ook bekend als Serenade in C, eind jaren 1760 door Mozart geschreven zou zijn, maar de bladmuziek ontbrak. Onlangs, in september 2024, kondigde de gemeentelijke bibliotheken van Leipzig de herontdekking van dit stuk aan.

*einde persbericht*

---